



*Passie
voor
anderen*

**Diaconie
Ekklesia
Leiden**



COLOFON

Redactie

Stuurgroep Diaconie

Eindredactie

Wim Schouten

Teksten en afbeeldingen

o.a. afkomstig van de websites van de projecten

Vormgeving

Jan Slotboom

Uitgave

*Stichting Diaconaal Fonds
Hulpverlening Leidse
Studenten Ekklesia*

Rapenburg 100,
2311 CA Leiden
071-5134 558

Leiden, september 2019

info@ekkesialeiden.nl
www.ekkesialeiden.nl

INHOUD

3	Woord vooraf
5	Ekklesia Taalgroep - Leiden
8	Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL)
9	Collateral Repairproject - Jordanië
10	Hogar San Jose - Bolivia
12	Vivir Juntos - Nicaragua
15	Straatpastoraat - Leiden
16	COME - Israël en Palestina
18	Zulu Aid - Zuid-Afrika
20	Onderwijswinkel & Muziekcentrum - Leiden
22	Diaconie Ekklesia Leiden
24	Voedselbank - Leiden
26	Tosangana - Dem. Republiek Congo
28	Exodus - Nederland
30	Yayasan Putri Kerahiman Papua - Indonesië
32	Diaconaal Centrum De Bakkerij - Leiden
34	Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
36	Nes Ammim - Israël
38	Amnesty International
40	SAVIE - Oost-Europa (voorheen 'Wij helpen daar')



Wilt u bijdragen aan deze projecten?

U kunt als donateur al onze projecten steunen. Daarmee worden niet alleen de huidige projecten gefinancierd, maar wordt ook een financiële basis gelegd voor de toekomst.

Bijdragen graag op ons bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. *Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening* o.v.v. het betreffende project. Uw bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.



Diaconiemannetje

Vincent van Gogh, 1882
(Image copyright CMU)

Woord vooraf

Wim Schouten

Wanneer je net als ik niet in de protestantse traditie bent opgegroeid, dan is het woord ‘diaconie’ je niet vanzelfsprekend bekend. Ik leerde het pas kennen op de middelbare school. Via ‘Keesje het diaconiemannetje’ een van de figuren uit de Camera Obscura van Nicolaas Beets. Het is alleszins de moeite waard om het verhaal van deze Keesje nog eens na te lezen. Kort samengevat: Na een braaf leven vol mislukkingen eindigt Keesje in het Diaconiehuis. Daar krijgt hij bed, bad en brood, maar moet wel al zijn bezit en al zijn verdiensten afstaan. Zijn enige eigenwaarde ontleent hij aan een zakje geld dat hij in het geheim op zijn hart draagt, bestemd voor zijn begrafenis. Hij wil niet in diaconiekleding begraven worden. Totdat, na verraad door een medebewoner, hij ook dat kwijtraakt. Gelukkig

weet Beets, die een zwak voor Keesje heeft, via de regenten na ampel beraad de diaconievader te bewegen voor Keesje een uitzondering te maken. Daardoor wordt hij gelukkig toch nog in zijn eigen hemd begraven; het allerlaatste beetje menselijke waardigheid dat hem nog restte. Dit verhaal maakt heel mooi duidelijk wat diaconie niet moet zijn: liefdadigheid die de ‘begunstigden’ van hun waardigheid als mens, van hun zelfrespect en van hun zelfbeschikking berooft. Liefdadigheid die meer dient tot meerdere eer en glorie van de rijken en machtigen dan tot steun en toeverlaat van de armen en machtelozen. Diaconale projecten moeten we daarom proberen te bezien door de ogen van Keesje. Dan valt op dat veel projecten in dit boekje voortkomen uit de behoefte om samen met

mensen die het in het leven minder goed getroffen hebben, te werken aan een voor iedereen mooiere en betere wereld. Wederkerigheid, die beide partijen in hun waarde laat, is daarbij volgens de stuurgroep een belangrijk uitgangspunt. Dat is heel zichtbaar in het Boliviaanse Hogar San Jose, waar bewoners en medewerkers samen één grote familie vormen. Het komt zelfs tot uitdrukking in de naam van “Vivir Juntos” in Nicaragua. Keesje zou ook tevreden zijn over het project Zulu Aid. Daar wordt eraan gewerkt om mensen die hiv-besmet zijn en hun naasten zelfvertrouwen en zelfrespect te geven. Precies wat Keesje afgenomen werd. Voor zelfrespect en zelfvertrouwen is goed onderwijs, geworteld in de lokale gemeenschap, van groot belang. Dankzij Tosangana en Yayasan kunnen we daar een handje bij helpen in verre landen als Congo en Papua Indonesië. Een ander duidelijk voorbeeld is het Collateral Repair Project dat in Jordanië probeert de bijkomende schade van oorlogen

en conflicten in het Midden-Oosten te repareren. Schade repareren, wat verscheurd is weer heel maken, dat doet de stichting COME tussen Israël en Palestina en Nes Ammim tussen Christenen en Joden. Dat draagt ook bij aan de humanisering van onze eigen wereld. Samen werken aan een betere wereld vindt ook plaats via SAVIE. In dit kader besteden studenten een deel van hun vakantie aan het geven van persoonlijke aandacht aan ouderen en kinderen in landen in Oost-Europa waar de scheuren van de Balkanoorlog nog altijd door veel levens lopen. Dichter bij huis ondersteunt onze diaconie de Voedselbank. We moeten ons ervoor schamen dat een dergelijke instantie in dit rijke welvarende land nog nodig is. Ook dicht bij huis ondersteunt onze stuurgroep Diaconie de onderwijswinkel voor kinderen waarvan de ouders geen dure bijlessen of muzieklessen kunnen betalen. Ook noem ik de Ekklesia Taalgroep. Vanuit een spontaan initiatief in

2016 staat er nu een organisatie met 50 vrijwilligers die informeel, persoonlijk en gezellig anderstaligen individueel en groepsgewijs laten kennismaken met de Nederlandse taal en zelf kennismaken met andere culturen. Specifiek voor vluchtelingen wordt het UAF ondersteund, en wordt bijgedragen aan de medische zorg voor illegalen. Ook steunen we samen met andere geloofsgemeenschappen ‘De Bakkerij’, doen we met brieven schrijven en geldelijke ondersteuning mee met Amnesty, helpen we Exodus om ex-gedetineerden weer een plekje in onze samenleving te bieden en staan we paraat voor het straatpastoraat.

Tot zover de parade van projecten in dit boekje waar onze diaconie aan bijdraagt. De stuurgroep Diaconie hoopt hiermee haar werk zichtbaarder te maken en uw betrokkenheid erbij te vergroten. Ik denk dat Keesje er in ieder geval met verbazing en waardering van zou kennisnemen.

Wie zijn wij?

In 2015, toen het hoogtepunt van de vluchtingencrisis ook in Leiden merkbaar was, sloeg een groepje enthousiaste leden van de Leidse Studenten Ekklesia de handen ineen om te werken aan een taalproject dat begin 2016 van start ging. In de jaren daarop kreeg de Taalgroep steeds meer vorm.

De organisatie werd weliswaar steeds professioneler, maar nog steeds wordt de groep gekenmerkt door de persoonlijke aanpak en de informele sfeer. Onder andere in samenwerking met de landelijke organisatie *Het Begint met Taal* stellen wij lesmateriaal ter beschikking en bieden wij vrijwilligers de kans hun kennis en vaardigheden te verbreden.

taalgroep@ekkesialeiden.nl
www.projecten.diaconaalfonds.ekkesialeiden.nl

EKKLESIA TAALGROEP - Leiden



Wat doen we precies?

De Ekklesia Taalgroep biedt gratis taallessen en taalactiviteiten aan kwetsbare of geïsoleerde statushouders: lager opgeleiden, analfabeten/anders-alfabeten en moeders met jonge kinderen. Op Rapenburg 100 krijgen groepen van maximaal zeven deelnemers

wekelijks les in het Nederlands van twee taalcoaches. In Leiden-Noord en in Leiden-Zuid krijgen twee groepen van maximaal zes moeders met hun kinderen tot 4 jaar oud begeleiding van vier coaches. Aan de hand van actieve werkvormen en uitjes wordt met name aan luister en spreek-



vaardigheid gewerkt. Naast de groepslessen willen we de cursisten ook aan een taalmaatje koppelen om een-op-een de taal te leren.

We onderscheiden ons van het lesaanbod van de reguliere taalscholen door de informele en gezellige sfeer (koekjes, thee en koffie zijn altijd volop aanwezig) en de nadrukkelijke focus op conversatie.

Binnen de Taalgroep houdt een coördinatieteam zich bezig met de organisatie en zijn er zo'n vijftig vrijwilligers actief die

groepslessen en individuele taalcoaching voor hun rekening nemen. Zowel bij de coördinatie als bij de taalondersteuning zelf is een diverse groep vrijwilligers werkzaam: van studenten tot senioren, afkomstig van de Leidse Studenten Ekklesia en van daarbuiten.

Van onze vrijwilligers wordt geen didactische achtergrond verwacht, hoewel het natuurlijk wel van belang is dat zij affiniteit met de doelgroep hebben en zich open en flexibel opstellen.

→

Reactie van een cursist:

N: Vroeger had ik geen contact met Nederlandse mensen. Dan was het moeilijk om de Nederlandse cultuur te leren begrijpen en wist ik niet wat ik moest zeggen tegen Nederlandse mensen of wat ik moest doen. Maar nu is dat veel gemakkelijker geworden. L. is als een vriendin voor mij.

Reactie van een vrijwilliger:

L: Voor de mensen die twijfelen of ze taalmaatje willen worden, zou ik het advies willen geven om het gewoon te gaan doen. Het is zo leuk om iemand te helpen. Het hoeft helemaal niet moeilijk of ingewikkeld te zijn. Het voelt gewoon goed om iemand op deze manier te helpen. En het is ook leuk om van andere culturen te leren.



Bijdragen aan dit project?

Je kan je aanmelden als vrijwilliger, maar je kunt ook als donateur het Ekklesia Taalprogramma steunen. Daarmee wordt niet alleen het huidige project gefinancierd, maar ook een financiële basis gelegd voor de toekomst.

Je kunt bijdragen door te storten op rekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Taalprogramma.

Uw bijdragen zijn aftrekbaar.

Dit project wordt mede ondersteund door het Oranje Fonds en de Gemeente Leiden.





Wie zijn wij?

Sinds 1993 bestaat de stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL).

De GIL is destijds opgericht op initiatief van De Fabel van de Illegaal en enkele huisartsen om de gezondheidszorg aan mensen zonder een verblijfsvergunning in Leiden en omgeving voldoende toegankelijk te maken en te houden.

Het bestuur van Stichting GIL bestaat uit:

- een psychiater
- een secretaresse GGD
- twee huisartsen
- een neuroloog
- een maatschappelijk werker
- een verloskundige
- een tandarts
- een apotheker
- een medewerker van de “Fabel van de Illegaal”

STICHTING GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden)

Wat doen we precies?

De stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden) heeft als doelstelling de gezondheidszorg voor personen zonder een geldige verblijfsstatus toegankelijk te maken. Aanvankelijk betrof het werkgebied de stad Leiden; later werd dit uitgebreid tot de GGD regio Hollands Midden. De stichting biedt daarom samen met de GGD Hollands Midden informatie en advies aan zorgverleners en zorginstellingen over medische zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Een medewerker van GIL is wekelijks op woensdagochtend aanwezig. Verwijzers kunnen terecht op de website van GIL. Zorgverleners kunnen op deze website informatie vinden, die hen hulp kan bieden bij de zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Vooral tandartskosten blijken een groot probleem. De zorg die door tandartsen geleverd wordt aan onverzekerbare vreemdelingen jonger dan 18 jaar

wordt gedeeltelijk (d.w.z. voor 80%) vergoed. Voor onverzekerbare vreemdelingen vanaf 18 jaar beperkt de vergoedingsmogelijkheid zich tot uitzonderingen zoals kaakchirurgie. De normale basiszorg wordt niet vergoed.

Aan de stichting is een tandarts verbonden die tandheelkundige hulp verleend aan mensen zonder verblijfsvergunning, zonder financiële draagkracht en verblijvende in Leiden e.o.

Bijdragen aan dit project?

Je kunt als donateur de Stichting GIL steunen. Je kunt bijdragen door te storten op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. steun GIL. Uw bijdragen zijn aftrekbaar.



Wie zijn wij?

Collateral Repair Project (CRP) is een organisatie die de nodige hulp wil bieden aan vluchtelingen en andere slachtoffers door oorlogen en conflicten – de zogenoemde “burgerlijke bij-schade”, in Oost-Amman, Jordanië – waar honderdduizenden vluchtelingen uit Irak en Syrië verblijven. We proberen iets van deze schade te herstellen en mede door deze inspanningen bij te dragen aan vrede en verzoening.

www.collateralrepairproject.org

COLLATERAL REPAIRPROJECT - Jordanië

Wat doen we precies?

We werken in en vanuit een buurthuis voor een groeiend aantal stedelijke vluchtelingen, vooral uit Syrië en Irak. Onze meerzijdige programmering richt zich op het bieden van noodhulp en gemeenschapsactiviteiten. Maandelijks eetbonnen, medische hulp, stook en kleding zijn een serie diensten van ons urgentie programma. Behalve deze ondersteuning is ons gemeenschapscentrum in Hashemi Shamali het ontmoetingshuis voor verschillende groepen jeugdigen en volwassenen. Er worden Engelse lessen gegeven en er zijn vrouwenhandwerkgroepen, yoga-classes, en nog veel meer!



Bijdragen aan dit project?

Je kunt als donateur het CRP steunen. Daarmee wordt niet alleen de huidige projecten gefinancierd, maar ook een financiële basis gelegd voor de toekomst. Je kunt bijdragen door te storten op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Collateral Repair Project.



Wie zijn wij?

De Hogar San Jose is een huis voor oudere en kwetsbare mensen in Cochabamba / Bolivia. Er zijn 144 bewoners. De Hogar is opgericht door de Hermanitas de los Ancianos Desamparados (zusters van de onbeschermden ouderen).

[www.facebook.com/
HogarSanJoseCbbaOficial/](https://www.facebook.com/HogarSanJoseCbbaOficial/)

HOGAR SAN JOSE - Bolivia

Wie ondersteunen we? Wat is ons doel?

Onze bewoners zijn onbeschermden ouderen. Ze leven in onveilige situaties, of zijn kwetsbaar en hebben ondersteuning nodig. We willen een veilige plek zijn voor onze bewoners. Samen met de bewoners en medewerkers willen we één grote familie vormen.

Wat doen we precies?

We zorgen voor eten en drinken, en voor kleding van onze bewoners. Daarnaast geven we spirituele, geestelijke, lichamelijke en (para)medische zorg. Dagelijks organiseren we allerlei activiteiten o.a. handwerkclub, wandelingen, uitstapjes, muziek en bewegen.

Elk jaar worden alle feestdagen gevierd o.a. de Dag van de Ouderen.. We vragen de bewoners om te helpen daar waar mogelijk, bijv. werken in de tuin of in de keuken of in de verzorging van medebewoners, boodschappen doen.

Een verhaal van een bewoner:

Mijn naam is Francisca Huanca. Ik ben op 1 januari 1946 geboren in Cochabamba, een stad in Bolivia. Ik ben niet getrouwd en heb geen kinderen. Ik kan niet zo goed praten en ook lopen gaat moeizaam. De dokter zegt dat ik zo geboren ben. Mijn ouders hebben heel lang voor mij gezorgd. Toen zij overleden kwam ik in het huis van mijn broer te wonen. Na een tijdje verhuisden

mijn broer en zijn familie naar Argentinië. Ik had toen niemand meer, leefde op straat en had geen geld. Dat was een heel moeilijke periode in mijn leven. Het ging toen niet goed met me. Uiteindelijk bracht de politie me naar de Hogar San Jose. Daar woon ik nu al twintig jaar en heb een goed leven. Ik geniet van de mensen om mij heen en van mijn dagelijkse bezigheden. Ik voel me veilig en vind het fijn om andere mensen te helpen. Elke dag zorg ik voor twee papegaaien. Ik geef hun eten en maak hun kooien schoon. Ook ga ik elke dag naar de keuken om te helpen met koken. Ik schil de aardappels en snijdt de groenten. 's Middags ga ik naar de handwerkclub. Daar weef ik sjaals, schilder en knutsel met



rubber stroken. Op zondag en feestdagen ga ik naar de kerk van de Hogar. Als er feest is dan vind ik het fijn om te dansen. Ik ben heel dankbaar dat ik in de Hogar San Jose kan wonen. Het is voor mij hier één grote familie.

Bijdragen aan dit project?

Financiële bijdragen aan dit project kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Hogar San José Bolivia.



Wie zijn wij?

We zorgen vanuit Nederland voor financiële ondersteuning aan de Fundacion Ruach in Nicaragua. Deze stichting heeft sinds 2016 een woongemeenschap en activiteitencentrum in Juigalpa te Nicaragua.

www.vivirjuntos.org
www.fundacionruach.org

VIVIR JUNTOS - Nicaragua

Wie ondersteunen we? Wat is ons doel?

In het gemeenschapshuis wonen mensen met een intellectuele beperking samen met hun begeleiders. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, vanuit een visie dat ieder mens aandacht en respect nodig heeft, en noden kent. Het streven is dat mensen met een intellectuele beperking bescherming krijgen, gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en door activiteiten ervaren dat ze ook iets kunnen betekenen in de maatschappij. Verder hopen we dat onze werkzaamheden voor de Nicaraguaanse samenleving een voorbeeldfunctie is. In Nicaragua worden mensen met beperkingen nog weggestopt en de overheid biedt geen opvang of hulp aan als ouders hun kind niet kunnen opvoeden.

Wat doen we precies?

In het gemeenschapshuis worden dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk samen gedaan, o.a. koken, eten en drinken. Ook worden individuele trainingen gegeven bijv. om het spreken van taal te stimuleren of in het maken van contact of in het nemen van initiatieven of activiteiten.

In het activiteitencentrum worden verjaardagsballen (pinatas) gemaakt die verkocht worden in winkels die ons werk ondersteunen.



Een verhaal van Astrid, de oprichtster van de Fundacion en de coördinatrice

Bijna drie jaar geleden kwamen mijn zoon Jonathan en ik in Juigalpa aan, om actief mee te werken aan het uitvoeren van onze droom! Ik woon in het gemeenschapshuis, waar ik, net zoals de andere huisgenoten, een kleine eigen ruimte heb, met wat privé spulletjes en een bed. Het huis is, voor Nica begrippen, vrij ruim en heeft twee verdiepingen, wat met name voor Jonathan aangenaam is als hij alleen bezig wil zijn, mede door zijn autisme. Het gemeenschapshuis is mijn thuis. Maar door wisselingen in bewoners en medewerksters niet zodanig, dat ik het als een stabiele basis ervaar: er is tot op zekere hoogte altijd een onzekere factor. Zelf beoordeel ik dat als inherent aan het leven in een gemeenschap. Informatie over mijn werkzaamheden deel ik graag met anderen, dichtbij en veraf. Om zo te werken aan bewustwording, en een appél te doen dat we samen een verschil (kunnen) maken.

Een verhaal over Miguel, een bewoner met een beperking

Miguel woont nog maar kort in het gemeenschapshuis. Hij is in het huis komen wonen omdat zijn moeder van 80 jaar voelde dat ze de zorg voor haar zoon over moest dragen en geen van zijn zussen de zorg op zich wilde nemen. Miguel is een rustige passieve man. Hij is 50 jaar en heeft het syndroom van Down. Hij kan enkele zinnen zeggen maar veelal is wat hij zegt niet te verstaan. Miguel zit het liefst buiten op een stoel. Hij geniet van muziek en van zingen. Ook geniet hij van eten en zijn kopje koffie bij het ontbijt. Miguel is veel op zichzelf maar vindt het fijn om te kijken naar waar zijn huisgenoten mee bezig zijn. Hij laat zich graag door anderen helpen.

Bijdragen aan dit project?

Financiële bijdrages aan dit project kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Vivir Juntos. Uw bijdragen zijn aftrekbaar.





DE STRAATPASTOR IS ER GEWOON!

Wie zijn wij?

Het gezicht van de Stichting Straatpastoraat Leiden is straatpastor Femke Post. Zij volgde eind 2018 Folly Hemrica op.

www.straatpastoraatileiden.nl

Stichting Straatpastoraat Leiden



Wat doen we?

De Stichting Straatpastoraat Leiden is in 2010 opgericht door een aantal Leidse kerken en stelt zich ten doel vanuit een christelijke visie in verbondenheid met lokale christelijke geloofsgemeenschappen beleid te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen voor een laagdrempelige en outreikende vorm van pastorale zorg met aandacht voor dak- en thuislozen in de gemeente Leiden en omgeving, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond.

Femke Post: Ik voel me verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van dak- en thuislozen in Leiden. Dit doe ik door aanwezig te zijn. Door naar dak- en thuislozen te luisteren, met hen te praten,

met hen stil te zijn, te bidden en te lachen. We kunnen praten over hoe het weer is, maar ook over onderwerpen als ‘ik zie het leven niet meer zitten’. En alles wat daar tussen in zit.

Ik loop naar binnen, hier in de koffiezaal van daklozenopvang Nieuwe Energie of in het sociaal pension, en dan ben ik er gewoon. Ik ben hier niet gekomen met het idee dat ik mensen wil helpen, maar met het gevoel dat mensen waardevol zijn. Als ik er voor iemand kan zijn, vind ik dat heel fijn.

Bijdragen graag op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Straatpastoraat Leiden. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.



Wie zijn wij?

Stichting COME organiseert al meer dan veertig jaar dialoogseminars voor jongeren uit het Midden-Oosten, specifiek Israël en Palestina. Doel van deze seminars is om jonge mensen uit conflicterende gebieden de gelegenheid te geven elkaar in een neutrale omgeving te ontmoeten.

www.stichting-come.nl

COME - Israël en Palestina

Stichting COmmunication Middle East

Wat doet COME?

Jongeren uit drie verschillende 'circumstantial' groepen doen mee: joodse Israëli's, Palestijnen die in de bezette gebieden wonen ('67 Palestijnen) en Palestijnen die in Israël wonen ('48 Palestijnen). Stichting COME faciliteert voor deze jongeren, tussen de 20 en 35 jaar, een open dialoog in de vorm van een seminar, gebaseerd op gelijkwaardigheid en zonder politieke of religieuze doelstelling. Waar mensen op een geïnteresseerde manier met elkaar in dialoog gaan, ontstaan ruimte en respect voor elkaar. Dat geeft hoop, zelfs al zijn de verschillen nauwelijks te overbruggen. Tijdens deze 11-daagse dialoogseminars krijgen deelnemers de mogelijkheid om 'de ander' te leren kennen, proberen zij vooroordelen af te breken en verbreden zij hun perspectieven. Deze ervaring brengt

vriendschappen tot stand en geeft deelnemers een ervaring die zij niet snel vergeten. Het seminar vindt jaarlijks plaats op Cyprus. Op verzoek van oud-deelnemers kunnen er gedurende het jaar in Israël of Palestina kleinere follow-up ontmoetingen georganiseerd worden. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat de seminars een grote indruk bij hen achterlaten. Deze ervaring speelt een belangrijke rol in hun verdere levenshouding.

Waarom?

Stichting COME is ervan overtuigd dat een intensieve ervaring zoals het dialoogseminar bijdraagt aan het verbreden van perspectieven en het humaniseren van 'de vijand'. Deelnemers noemen het een ervaring die hun leven verandert.

Reacties van deelnemers

- Een van de dingen die ik geleerd heb is, dat het okay is om mensen van de andere kant aardig te vinden.
- Ik had nooit gedacht dat ik vrienden zou kunnen worden met mensen van de andere kant, maar door deze ervaring heb ik geleerd dat dit mogelijk is: we zijn elkaars evenbeeld, we hebben zoveel gemeenschappelijk!
- Tijdens het seminar heb ik de ander, de 'vijand', echt kunnen ontmoeten voorbij de etiketten van de beelden van de media.
- Voor mij is dit waar het seminar om gaat: de ander leren kennen en zien wat wij gemeenschappelijk hebben in plaats van de verschillen te benadrukken.
- Er is meer begrip ontstaan, elke dag heb ik iets nieuws geleerd; na felle discussies ontmoetten we elkaar daarna weer als mensen en niet als vijanden.



Impact

Stuk voor stuk hebben deelnemers moed nodig om aan het dialoogseminar deel te nemen. Het is niet makkelijk om meer dan tien dagen zo dicht op je 'vijand' te zitten, met elkaar te eten, slapen, drinken, praten en plezier maken. Deze intensieve ervaring verbreedt de perspectieven van deelnemers, breekt het vijandbeeld af en levert een bijdrage aan wederzijds begrip en respectvolle omgang met elkaar.

Hoewel er soms hele heftige en emotionele discussies zijn, waarin harde standpunten, angsten en vooroordelen over elkaar geuit worden, blijven deelnemers met elkaar in gesprek gaan.

Bijdragen aan dit project?

Financiële bijdragen aan dit project kunnen gestort worden op: bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Stichting COME.
Uw bijdragen zijn aftrekbaar.



Wie zijn wij?

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van projecten van het Hillcrest Aids Centre en Hillcrest Aids Centre Trust en de aan hun verbonden organisaties in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Deze organisaties zorgen ervoor, dat mensen die leven met hiv/aids en/of mensen waarvan de familieleden besmet zijn met het virus, toegang krijgen tot zorg, preventie, behandeling, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

www.zuluaid.nl

ZULU AID - Zuid-Afrika

Wat doet de Stichting?

- Het (doen) verkopen van handgemaakte sieraden en andere producten, die gemaakt zijn door mensen verbonden aan het Hillcrest Aids Centre
- Het inzamelen van geld via donaties en sponsoring
- Het (doen) organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten gericht op het promoten van het Hillcrest Aids Centre te KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika.

Projecten

1. Scholing en bewustwordingsprogramma's in de gemeenschappen: deze projecten worden thuis en op scholen gegeven.

2. Hiv-counseling, testen en behandeling: Bij het Hillcrest Aids Centre vinden gratis hiv-counseling en testen plaats. Alle mensen die leven met hiv hebben nu on-

middelrijk, dankzij de hervormingen in het overheidsbeleid in 2016, toegang tot een ARV-behandeling. Natuurlijk is armoede een belemmerende factor bij het regelmatig rust nemen, ARV-tabletten slikken en stress vermijden. Hillcrest Aids Centre wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen in het beheersbaar houden van de gevolgen van het dragen van het hiv-virus.

3. Thuiszorg: Verpleegkundigen in de thuiszorg zijn actief in de verschillende gemeenschappen.

4. Hospice en Reactiveringsunit: In het centrum is ruimte voor terminale patiënten die geen thuis of zorg hebben op een waardige manier omgeven door goede zorg en liefde kunnen sterven. Door deze goede zorg gaat meer dan de helft van de patiënten zelfs weer voor een periode naar huis.



5. *Inkomensgenererende projecten:* Mensen die leven met hiv en aids en naaste betrokkenen worden begeleid, gestimuleerd en getraind om zelfvoorzienend te worden. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en wordt hun menswaardigheid en zelfrespect versterkt. Tevens geeft het voor hun familie hoop op inkomen en een toekomst, hoe gering soms ook. Door hun producten te verkopen via het Hillcrest Aids Centre verdienen zij een inkomen voor zichzelf en de familie. Voornamelijk

vrouwen (een groep van ca. 300) maar ook enkele mannen maken zo exportwaardige kwaliteitssieraden en producten. Deze producten worden verkocht in Zuid Afrika, Canada, Engeland, de VS en Nederland.

6. *Groentetuin projecten:* Door het lesgeven in en ontwikkelen van kleinschalige groentetuinprojecten worden groentes verbouwd voor eigen gebruik of voor de verkoop zodat deze voor inkomen zorgt.

7. *Schoolgeld projecten:* het werven van schoolfondsen ten behoeve van kinderen die leven met hiv en aids.

Het doel van ons oma-steungroepen-project is het opleiden, ondersteunen en begeleiden van grootmoeders die de zorg hebben voor verweesde kleinkinderen in de vallei van 1000 heuvels in de regio KwaZulu Natal, Zuid-Afrika. Dat leidt tot een beter leven voor zowel de oma's als hun kleinkinderen.

Bijdragen aan dit project?

Je kunt bijdragen door te storten op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Zulu Aid projecten, of door de vrouwen gemaakte producten te kopen bij Zulu Aid, te bestellen via de website.



Wie zijn wij?

De Onderwijswinkel is in 1974 opgericht. Dat gebeurde in een tijd dat er veel belangstelling bestond voor onderwijs in achterstandssituaties.

Wij richten ons op het organiseren van bijles en huiswerkhulp voor scholieren uit basis- en voortgezet onderwijs.

Deze hulp is voor scholieren van wie de ouders geen dure bijlessen kunnen betalen. Scholen kunnen deze leerlingen doorverwijzen.

De Onderwijswinkel is een van de initiatieven uit de jaren zeventig, die nog heeft kunnen overleven in de huidige bezuinigingsstorm. De Onderwijswinkel is niet ten prooi gevallen aan de soms hemeltergende verzakelijking in de welzijnswereld.

www.onderwijswinkelleiden.nl

ONDERWIJSWINKEL & MUZIEKCENTRUM - Leiden

De bijlessen en de huiswerkhulp worden gegeven door vrijwilligers. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, gepensioneerden, WAO-ers of mensen met een baan, die na werktijd actief zijn bij de onderwijswinkel.

Reactie van een vrijwilliger:

“Sommige vrijwilligers geven een uur per week hulp, anderen doen dit twee middagen per week. Op dit moment geven ongeveer 70 vrijwilligers bijles of huiswerkhulp. Ikzelf begeleid momenteel vijf kinderen, twee van de basisschool en drie van het voortgezet onderwijs”.



Muziekcentrum

Het Muziekcentrum is een unieke, laagdrempelige voorziening waar al ongeveer dertig jaar muziekles wordt gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen voor wie de stap naar de officiële muziekschool te groot is.

Het muziekcentrum maakt deel uit van de Stichting Onderwijswinkel Leiden.

Het Muziekcentrum is in 1986 opgezet door Maarten Witkam. Hij gaf toen muziekles op twee basisscholen in Leiden-Noord en merkte dat veel kinderen in deze Leidse wijk buiten schooltijd (betaalbaar) muziekonderwijs wilden.

Het Muziekcentrum Leiden Noord is voor zijn functioneren afhankelijk van vrijwilligers. Een aantal mensen stelt zich met veel plezier en enthousiasme belangeloos beschikbaar om actief te zijn voor het centrum.



De muzieklessen zijn bedoeld voor leerlingen met een minimum leeftijd van ca. 10 jaar.

Voor jongere kinderen hebben we een keer in de maand op woensdagmiddag een speelactiviteit, waar kinderen (vanaf 5 jaar) met allerlei instrumenten kennis kunnen maken. Naast de muzieklessen zijn er mogelijkheden om samen te spelen.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het wereldmuziekorkest en het blokfluitkwartet Tutti Fluti.

De muziek die wordt gespeeld, is afkomstig uit diverse landen van over de hele wereld, vandaar de naam van het orkest.



Het blokfluitkwartet 'Tutti Fluti' komt deels voort uit vrijwilligers/leerlingen van het Muziekcentrum. Elke week op maandagmorgen repeteert de groep met veel plezier en enthousiasme.

Ook is het voor leerlingen mogelijk om een bandje te vormen met een eventuele bandcoach.

Bijdragen aan dit project?

Uw bijdragen kunt u storten op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Onderwijswinkel & muziekcentrum. Uw bijdragen zijn aftrekbaar.

DIACONIE EKKLESIA LEIDEN

De betekenis van diaconie

Vanaf het allereerste begin heeft de Ekklesia diaconie als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naasten, van de mensen en van de wereld, om zo concreet gestalte te geven aan de christelijke boodschap.

Anno 2019 gaat het om concrete hulp en ondersteuning aan mensen in nood, een uiting van maatschappelijke betrokkenheid waarbij ontmoeting en wederkerigheid dé kernpunten zijn.

De diaconie van de Ekklesia Leiden richt zich op armoedebestrijding, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening.

Financiële ondersteuning

Het bestuur van de *Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH)* van de Ekklesia Leiden zorgt voor het beheer van het Diaconaal Fonds. De pastores kunnen voor individuele hulp tot een beperkt bedrag een beroep doen op het Fonds.

De *Stuurgroep Diaconie* zorgt voor ondersteuning van projecten. Aan een 15-tal partner-projecten wordt financiële ondersteuning gegeven, uit de opbrengst van een uitgangscollecte of met een extra gift uit het fonds van de SDFH. Jaarlijks worden er zeven uitgangscollectes gehouden en ongeveer vier extra giften gegeven.

De Stuurgroep ondersteunt bij voorkeur projecten die door personen uit de Ekklesia Leiden worden ingediend. Bij de beoordeling van ingediende projecten wordt gekeken naar o.a. de behoefteomschrijving, naar de visie op een duurzame oplossing en of de kans op financiering door anderen ontoereikend is. Van belang is transparantie en controleerbaarheid, bijv. door middel van websites en bulletins.

Ontmoeting en wederkerigheid

De Stuurgroep Diaconie werkt aan een verdieping van de informatie over projecten. Het gaat bij de diaconie niet enkel

om het geld maar zeker ook om de ontmoeting met de mens achter projecten, over begrip en gevoel voor achtergronden van mensen en situaties. Daarnaast gaat het om de wijze waarop hulp wordt aangeboden en de wederkerigheid van de relatie tussen geven en ontvanger.

De diaconie van de Ekklesia Leiden wil ons niet alleen doen geven maar vraagt om ons open te stellen om te kunnen ontvangen.

Overleg en andere vormen van ondersteuning

De Stuurgroep Diaconie participeert in verschillende (diaconale) overlegvormen in Leiden en sluit waar mogelijk aan bij diaconale projecten van andere organisaties in Leiden.

Verder is er sprake van praktische ondersteunende activiteiten aan bijvoorbeeld de Voedselbank en Amnesty International.

Wie zitten er in de stuurgroep Diaconie?



Annette van den Boom

“Het was voor mij een voorrecht om een aantal jaren in Afrikaanse landen en in Bolivia te wonen. Gedurende die jaren heb ik de ontmoeting met de ander als verrijkend en inspirerend ervaren. Het heeft me gevormd. En het doet me nu nog steeds zoeken naar die interculturele ontmoeting, ook in Nederland als lid van stuurgroep Diaconie en als coach van de Taalgroep. Voor mij is diaconie de kern van mijn kerkzijn. Ik zoek naar verbreding en verdieping van de diaconale agenda van de Ekklesia Leiden.”



Eliane van Duinen

“In een wereld waarin zovelen alleen met zichzelf bezig zijn is het geweldig inspirerend om te zien dat er mensen zijn, dichtbij maar ook ver weg, die oog hebben voor hulpbehoevenden en hen een helpende hand toesteken met bezieling en vaak met beperkte middelen om hen een luisterend oor, een duwtje in de rug of een tweede kans te bieden. Om aan deze gebaren van en tussen mensen te kunnen bijdragen vanuit de Ekklesia, is voor mij van grote waarde.”



Jeroen Kanis

“Goed doen en recht doen, compassie en wederkerigheid. Eigenlijk doen de meeste Ekklesia-leden wel aan diaconie: dienen, er voor de anderen zijn, dichtbij of ver af. Wikipedia: het diaconaat is een van de kerntaken van de christelijke kerken. Het gaat om het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, met bezieling, in wederkerigheid.”



Simone van Rijn

“Ik vind het bijzonder om iets voor een ander dichtbij te kunnen betekenen.”



VOEDSELBANKEN.NL
Leiden e.o.

Wie zijn wij?

De Stichting Voedselbank Leiden e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten.

Wij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die tijdelijk onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Voedselbank Leiden e.o. is er voor mensen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

www.voedselbankleiden.nl

DE VOEDSELBANK - Leiden e.o.

Wat doen we?

Op verzoek van professionele hulpverleners helpen wij in de regio Leiden ruim 400 huishoudens met het tijdelijk verstrekken van gratis voedselpakketten. Dit zijn ongeveer 450 pakketten per week!

Hiervoor werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Leveranciers en particulieren doneren hun overschotten die ze niet meer kunnen verkopen.

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden en gaan we voedselverspilling tegen.



Voedselbank Leiden werkt met ca. 80 onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van derden (in geld, natura en in goederen) om de doelstellingen te realiseren.



Wat verstrekt de voedselbank?

In Voedselbank Leiden wordt voornamelijk gewerkt volgens het zogenoemde 'winkelconcept'. Elke klant die ingeschreven staat, mag eenmaal week een gratis pakket samenstellen. Om het allemaal goed te laten verlopen, is de groep klanten in twee groepen verdeeld. De ene groep komt op dinsdag en de andere groep komt op donderdag. Hierdoor kan de klant rustiger langs de verschillende afdelingen lopen en zo het wekelijkse pakket samenstellen. De klant heeft nu veel meer keuzevrijheid, zodat het pak-

ket zoveel mogelijk naar eigen wens en behoefte wordt. Er zijn mooie panelen met duidelijke afbeeldingen opgehangen, zodat goed duidelijk is waar de verschillende producten staan.

Bijdragen aan dit project?

Je kunt wekelijks voedsel afleveren bij de verzamelpunten (af en toe ook in de Hooglandse kerk, je aanmelden als vrijwilliger, maar je kunt ook met geld de Voedselbank steunen, door te storten op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Voedselbank.



Wat is Tosangana?

Stichting Tosangana is een vrouwenorganisatie, opgericht door een Congolese vrouw voor vrouwen in Congo en Nederland. De naam Tosangana is te danken aan de visie van de oprichtster die voor verbondenheid - uniciteit staat. Tosangana is voor iedereen die voor samenzijn wil gaan, verbonden wil zijn en open staat voor een ander. Wat ons aanspreekt is wat we als mens gemeen hebben. De stichting is een bruggenbouwer tussen Nederland en de DRC (Democratische Republiek Congo), ook tussen Kinshasa (hoofdstad) en de rest van het land. Haar activiteiten vinden plaats zowel in Nederland als in de DR Congo.

www.tosangana.com

TOSANGANA - Democratische Republiek Congo

Wat doet Tosangana?

Multifunctioneel Vrouwen Centrum, een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Dit centrum is door Tosangana gebouwd in Kinshasa, de hoofdstad van DR Congo. Er wordt naast basisonderwijs, ook volwassen educatie gegeven.

Trainingen voor leerkrachten ter verbetering van de kwaliteit van onderwijs.

Om de zes maanden worden leerkrachten van basisscholen en van lerarenopleidingen bijgeschoold. De training wordt ook gevolgd door inspecteurs die de methodieken over-

dragen naar hun collega's en naar andere scholen. Wij maken gebruik van video-opnames in de klassen als baseline (beginstand). Na het kritisch bekijken van de filmpjes zorgen we dat leerkrachten kennis opdoen in wat er beter kan met betrekking tot de participatie van kinderen in de les. Daarna volgt de monitoring en evaluatie door een groep mensen die door ons is getraind. Na een half jaar reizen we terug voor een vervolgentraining. We doen deze training in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en EDUKANS. Het ministerie van onderwijs in DR Congo is ook betrokken bij de training. Dankzij de tools die de leer-



krachten tijdens de trainingen krijgen, vinden leerkrachten hun vak weer leuk en worden zij gemotiveerd om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor kunnen meer leerlingen hun school met goed resultaat afronden wat enorm belangrijk is voor hun toekomst.

Een reactie van een van de deelnemers aan de training. Juf Madeleine (Frans docent) vertelt enthousiast: "Vroeger had ik altijd spijt dat ik voor dit vak had gekozen. Maar sinds de bijscholing weet ik dat dit het allermooiste beroep is dat bestaat. Ik ben trots om leerkracht te zijn." Ook de

leerlingen merken dat juf Madeleine anders les geeft: de lessen zijn leuker en ze halen betere cijfers.

Moestuinen door ouders van kwetsbare gezinnen.
Ouders worden aangemoedigd om voor hun eigen consumptie op een terrein van Tosangana, een moestuin aan te leggen. De ouders krijgen ondersteuning en begeleiding van gekwalificeerde lokale deskundigen bij het verbouwen van de gewassen.



Lobby voor vrede en veiligheid voor vrouwen en voor genderrechtvaardigheid- en gelijkheid.

Trainingen voor Afrikanen in Nederland ter versterking van hun identiteit en hun weerbaarheid tegen discriminatie.

Bijdragen aan dit doel?

Financiële bijdragen aan dit project kunnen gestort worden op: bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Stichting Tosangana. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.



Wie zijn we?

Vereniging Exodus Nederland heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten.

www.exodus.nl



Exodus: Hulp tijdens en na detentie

Wat doen we?

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving, kunnen bij Exodus terecht voor professionele *ondersteuning* of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Ook biedt Exodus een begeleid wonen traject aan in *Exodushuizen* verspreid over het land en biedt de vereniging steun met ambulante hulpverlening.

Exodus richt zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-)gedetineerden met bijvoorbeeld het programma *Ouders, Kinderen Detentie* of de training *Mijn kind en ik*.



Ervaring van Daniëlle, vrijwilliger OKD (Ouders, kinderen en detentie-programma)

Een tijdje geleden heb ik een meisje van 4 jaar vervoerd naar haar papa in de gevangenis. Samen met ongeveer tien andere kindjes lopen we richting de sportzaal, waar in de deuropening alle vaders staan te wachten. Het moment dat we de hoek omkomen, komt er vanuit verschillende kinderen een gil: “PAPA”. Op dat moment beginnen alle kinderen aan een sprintje om uiteindelijk in de armen van hun papa te eindigen. Daarna is er tijd om gedurende twee uur alles te doen wat ze in de afgelopen maand gemist hebben; voetballen, spelen, kleuren, voorlezen of een spelletje spelen. Alles wat voor de meeste kinderen de normaalste zaak van de wereld is om met papa of mama te doen. Maar voor deze kinderen niet. En dat maakt het voor mij zo waar-

devol. Dat ik ze toch, ook al is het maar voor twee uur per maand, een onvergetelijke middag met hun papa of mama mag geven.

Dit is vrijwilligerswerk waar je heel veel dankbaarheid krijgt voor wat je doet.

Ervaring van Ed, coördinator vrijwilligers: “Maar ze vergeten je niet!!”

Eén van de vrijwilligers kwam tijdens de informele ontmoeting na een afscheidsdienst van een justitiepredikant een ‘oude bekende’ tegen. “Goedemorgen, jou ken ik nog van de Alpha-cursus in de penitentiare inrichting. Al pratende komt de vrijwilliger er achter dat Brent (niet zijn echte naam) alweer een aantal jaren op vrije voeten is, maar zijn zaakjes nog steeds niet goed op orde heeft. Hij wil graag zijn leven weer op orde brengen, maar redt dat niet alleen. Daar heeft hij wel hulp bij nodig. En zou Exodus hem

daarbij misschien (weer!) kunnen ondersteunen, want in het verleden ...? ‘Hé’, zegt de vrijwilligerscoördinator, als hij dat verzoek krijgt via de vrijwilliger: “Brent, die ken ik nog”. Jaren geleden hebben we hem ook een tijdje ondersteund en ineens was hij niet meer bereikbaar. Hij wilde het zelf proberen, op eigen kracht. Brent had toch wel goede herinneringen aan de vrijwilliger die hem destijds had begeleid en laat die vrijwilliger nu nog steeds actief te zijn en natuurlijk bereid zijn om Brent weer ondersteuning te verlenen.

Bijdragen aan dit doel?

Financiële bijdragen aan dit project kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Steun Exodus. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.



YAYASAN PUTRI KERAHIMAN PAPUA

Wie zijn we?

In 1992 hebben we in Sentani de stichting "Papua Dochter van Compassie" opgericht. Haar Indonesische naam staat als kopje boven dit stukje, evenals de afkorting ervan.

De stad Sentani ligt in het noorden van de provincie Papoea (voormalig Nederlands Nieuw Guinea), de meest oostelijke provincie in Indonesië.

Papoea is nog steeds een achtergebleven gebied met onvoldoende sociale voorzieningen voor de bevolking.

Nico Dister OFM (Orde van de Minderbroeders-Franciscanen: Order of Friars Minor) is een van de oprichters van Yapukepa. Hij heeft Yayukepa in de afgelopen 27 jaar doen groeien.

www.facebook.com/yapukepa/

www.yapukepa.org

YAYASAN PUTRI KERAHIMAN PAPUA (Yapukepa) - Papoea, Indonesië

Wie ondersteunen we?

Wat is ons doel?

Yakupeka ondersteunt de kansarme bevolking van Papoea. Het gaat veelal om mensen die afkomstig zijn uit de binnenlanden van Papoea en nu in Sentani of de naburige stad Jayapura wonen.

Ons doel is om voorzieningen (sociaal, medisch en educatief) toegankelijk te maken voor de kansarmen in de bevolking. Zo bieden we opvoeding en onderwijs aan weeskinderen en aan andere kinderen die in eigen kring niet de opvoeding en opleiding kunnen krijgen waar zij als kind recht op hebben. We ondersteunen weduwen, gescheiden of verstoten vrouwen in hun struggle for life. Verder stellen we eco-

nomisch zwakkeren in staat om hun gezondheid te behouden of terug te krijgen.



Wat doen we precies?

Yapukepa heeft naast drie kindertehuizen nog drie scholen (twee basis- en een middelbare school; van de basisscholen alleen groep 1 en 2, de middelbare school is zesjarig), een aula, een multi-purpose hal voor o.a. sport- en muziekactiviteiten, studiezalen, internaten, een kapel en een gezondheidscentrum. In totaal gaat het om zo'n 400 kinderen en jongeren die allemaal voeding en kleding krijgen, onderwijs volgen en meedoen aan allerlei activiteiten.

Yapukepa wil financieel zelfstandig zijn. Daarvoor zijn in 2007 twee bedrijven gestart, een bouwstenenbedrijf en een transportbedrijf met busjes voor het openbaar vervoer en één vrachtwagen voor goederen. Deze bedrijven draaien goed maar dit heeft nog niet kunnen zorgen voor de gewenste financiële zelfstandigheid. Yapukepa blijft vooralsnog afhankelijk van donaties. Voor bouwprojecten, groot onderhoud en nieuwe activiteiten, maar ook voor ouders en voogden die vaak niet in staat zijn om schoolgeld en boarding fee te betalen.



Het verhaal van Dolfientje

Toen ik tien jaar oud was bracht mijn moeder me naar het kindertehuis van Yapukepa. Mijn moeder kon niet goed voor mij zorgen. Ze werkte hard op de markt. Mijn vader heb ik nooit gezien. Ik leefde op straat en was klein en mager. Ik voelde me één hoopje ellende. Mijn moeder vond het moeilijk om mij in het kindertehuis achter te laten. Maar ik wilde daar heel graag blijven. Ik was blij met mijn huisgenootjes en ik vond het leren op school fijn om te doen. Na de basis-

school ging ik naar een middelbare school. Ik slaagde voor de opleiding tot laborante en vond werk in een apotheek.

Op dat moment ben ik weer bij mijn moeder gaan wonen. Met mijn salaris ben ik een grote steun voor het huishouden van mijn moeder. Ik ben blij om weer bij mijn moeder te zijn. We hebben samen een goed contact.

Bijdragen aan dit project?

Financiële bijdragen aan dit project kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Yapukepa, Indonesië.



Wie zijn we?

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar vanuit de kerken hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren. Sinds de 17de eeuw was hier de Armen-bakkerij waar brood gebakken werd voor de armen.

Tegenwoordig is De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie van de Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. De Bakkerij helpt waar geen helper is.

www.debakkerijleiden.nl

DIACONAAL CENTRUM De Bakkerij Leiden



Wie ondersteunen we?

Onze hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor:

- vluchtelingen
- dak- en thuislozen
- mensen die dreigen te vereenzamen
- of in dringende financiële problemen raken

Daarnaast ondersteunen we ook enkele projecten in het buitenland.

Wat doen we precies?

Een greep uit onze projecten:

- Oma gaat op stap: individuele uitstapjes met ouderen.
- Jaarlijkse ontmoetingsmaaltijd voor oud- en nieuwkomers in Leiden.
- Opvanghuis Imani, voor tijdelijk onderdak.
- Individuele hulpverlening voor huishoudens of personen in de vorm van onderdak, voedsel, kleding, tandarts-

hulp of andere medische zorg, vergoeding van reiskosten of hulp bij juridische vragen.

- Jaarlijkse boottocht voor dak- en thuislozen.
- Jaarlijkse Vredeswake in Leiden.
- Jaarlijkse (zeil)week voor kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie.
- M25 om jongeren actief te betrekken bij de uitvoering van hulpverleningsactiviteiten.
- Baby-pakketten voor aanstaande ouders.
- Zomerbonnen waarmee huishoudens of personen rond de armoedegrens, extra boodschappen kunnen doen.
- Kerstdiner voor dak- en thuislozen.
- Personen of huishoudens krijgen een boterham, voedselbonnen en/of een verwijzing naar de Voedselbank.
- Paasbrodenactie, opbrengst van de verkoop van paasbroden gaat naar De Bakkerij.
- Gratis zwemles voor taalcuristen 18+.
- Internationale vrouwendag
- Beauty-dag voor dakloze dames.

Het verhaal van een ontvanger van individuele hulp:

Dennis is een jongeman van halverwege de dertig, welbespraakt en met een redelijk verzorgd uiterlijk. Hij is op zoek naar huisvesting en vanuit de maatschappelijk opvang naar De Bakkerij gestuurd om te bespreken wat daar de mogelijkheden zijn. De opvang wil wel bemiddelen voor woonruimte, maar dan moet Dennis zich wel onder bewind stellen. Tijdens onze kennismaking vertelt Dennis over zijn slechte ervaringen met bewindvoering en de redenen waarom hij daar echt niet mee in kan stemmen. Hij wil graag zelf de regie houden over zijn leven en zijn financiën en heeft wat tijd nodig om zijn zaakjes op orde te krijgen. Hij kiest ervoor tijdelijk bij een autistische vriend in te trekken, maar huisvesting blijft zorgelijk.

Een verhaal uit de bijbel, de missie van De Bakkerij:

Naast de weg van Jeruzalem naar Jericho ligt een zwaargewonde man, slachtoffer van een roofoverval. Een reiziger ziet dat er dringend hulp nodig is, verbindt de wonden, brengt de toegetakelde man naar een herberg en regelt verzorging voor hem. De reiziger voelt zich spontaan geroepen de ander te helpen, herkent de vreemdeling als zijn naaste. Heb je naaste lief als jezelf, help waar geen helper is, en besef ook dat je daar als mens toe geroepen bent. Dat laat Jezus ons in het evangelie van Lucas opnieuw ontdekken in het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Bijdragen aan dit project?

Financiële bijdragen aan dit project kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Diaconaal Centrum De Bakkerij Leiden.



Wie zijn wij?

Het UAF begon in 1948 als het **Universitair Asiel Fonds**, maar staat tegenwoordig bekend als Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij studie en werk. Het UAF geeft vluchtelingen de kans op een nieuwe toekomst.

www.uaf.nl

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF - studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Wat doen we?

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Ook bepleiten wij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen.

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar... nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang. Maak het voor hen mogelijk om opnieuw van betekenis te zijn. Samen met het UAF!

Een relatief nieuw programma binnen het UAF is de mbo-dienstverlening. Sinds 2017 kunnen ook vluchtelingen met een middelbaar opleidingsniveau bij het UAF terecht. Het UAF heeft de ambitie elk jaar minimaal drie trajecten op te zetten met een BBL-constructie (Beroeps Begeleidende Leerweg), door bedrijven te koppelen aan vluchtelingen die via dit traject hun mbo-diploma op niveau 3 of 4 willen halen. Daarbij richt het UAF zich op beroepen waarin de kans op werk groot is.

Daarnaast is het UAF ook een project gestart voor vluchtelingen die potentie hebben door te stromen



naar het hoger onderwijs met een mbo-opleiding. Het UAF zou het liefst iedereen een kans bieden, maar moet hierin realistisch zijn: wij kunnen het eenvoudigweg niet aan om een nog veel groter aantal vluchtelingen financieel te ondersteunen in hun studie dan we nu al doen. Dit heeft te maken met de benodigde financiële middelen én de capaciteit van het UAF als organisatie.

Interview met Emine, studentenbegeleider bij het UAF:

‘De studenten die wij begeleiden zijn vaak ouder en ze hebben meer meegeemaakt. Ze vallen daarom soms buiten de groep, de taal is soms nog een obstakel, de studiecultuur is anders. We proberen vooral een paar van de extra obstakels weg te nemen die vluchtelingen tijdens hun studie tegenkomen.’

Het verhaal van George:

‘Ik gebruik het verleden om iets nieuws te creëren.’ Toneelspelen is fascinerend. Je gaat een relatie aan met mensen die je niet kent. Toneel is samen iets creëren, en de reacties zijn elke keer weer anders. Zelf ben ik ook vluchteling geweest en leefde ik in een onzichtbare positie in de maatschappij. Nu word ik gezien en gehoord,’ zegt George enthousiast.

Het UAF steunde George bij zijn studie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. ‘Het UAF doet goed werk. Het steunt en stimuleert mensen en helpt dromen verwezenlijken,’ zegt hij.

Bijdragen aan dit project?

Graag storten op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Steun UAF.

Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.



Wie zijn we?

Nes Ammim is een internationale werk- en leefgemeenschap in Israël. De naam is Hebreeuws voor 'banier van de volkeren'. De gemeenschap is in 1963 opgericht door (onder anderen) een Nederlandse en een Zwitserse christen en een Israëlische jood.

Nes Ammim wordt gerund door vrijwilligers uit Europa en medewerkers uit Israël. Sinds de oprichting hebben duizenden jongeren, gezinnen en senioren uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en andere landen in het dorp gewoond en gewerkt.

www.nesammim.nl

www.nesammim.org



Ten diepste is Nes Ammim diaconaal van opzet. Niet een uitsluitend bedrijfsmatige, op winst gerichte onderneming, maar een bescheiden poging om een oecumenische gemeenschap in de realiteit van Israël mogelijk te maken. Van de bewoners wordt verwacht dat zij hun 'zekerheden', familie, huis, werkkring - voor kortere of langere tijd opgeven en bereid zijn om als vrijwilliger in Nes Ammim te leven, te

'vieren' en te leren. Om vervolgens terug te keren naar huis als 'ambassadeurs', die hebben ervaren hoe het ook kan tussen christenen en joden.

Nes Ammim Israël wordt ondersteund door Stichting Nes Ammim Nederland en de Duitse Nes Ammim stichting. Deze stichtingen geven advies, werven vrijwilligers en ondersteunen Nes Ammim Israël financieel.



Wat doen we precies?

Het uitgangspunt was en is de dialoog en het vergroten van het vertrouwen tussen joden en christenen. Deze dialoog is de afgelopen jaren o.l.v. het *Centre of Learning and Dialogue* uitgebreid. Er vinden gesprekken plaats tussen inwoners van Israël met een uiteenlopende etnische en religieuze achtergrond. Ook is er een nieuwe wijk in aanbouw waar we proberen een divers, Israëliësch publiek te laten samenleven. Nes Ammim is een solidariteitsprincipe *on the spot*.

Verder biedt Nes Ammim haar vrijwilligers een studieprogramma aan. Dit programma richt zich zowel op de joods-christelijke ontmoeting, als op de interreligieuze dialoog. Via dit uitgebreide programma, dat bestaat uit lezingen, excursies, seminars en een cursus Hebreeuws, kunnen vrijwilligers bovendien kennismaken met de diversiteit van Israël en het Israëliësch-Palestijnse conflict. Ze krijgen de kans om Israël, zijn geschiedenis, cultuur en uitdagingen op een speciale manier te leren kennen.

Bijdragen aan dit project?

Financiële bijdrages aan dit project kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Nes Amin Nederland.

In Nes Ammim zijn vrijwilligers welkom om er te komen wonen en werken. Ook zijn er vacatures voor medewerkers.



Wie zijn wij?

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan zeven miljoen mensen die onrecht persoonlijk opvatten. We voeren campagne voor een wereld waarin mensenrechten door iedereen genoten kunnen worden.

Amnesty-Leiden heeft samen met de Ekklesia een of twee keer per jaar een verkoop-kraam. Op korte termijn (2019) gaan de beide organisaties een 'mensenrechten-dialoog' organiseren.

www.amnesty.nl



Amnesty International: Samen strijden voor mensenrechten

Wat doen we?

Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: we onderzoeken onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij regeringen en we geven voorlichting. Binnen de Ekklesia Leiden voeren we met name campagne door te schrijven voor rechtvaardigheid (write for rights).

Brieven schrijven helpt!

Met de *write for rights*-campagne kiezen we tien mensen uit voor wie wij speciale aandacht vragen. Vaak helpt

die extra aandacht om hen vrij te krijgen of te zorgen voor gerechtigheid. Hoe meer brieven, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid, en hoe meer mensen zich gesteund voelen. En dit helpt echt!

De Venezolaanse mensenrechtenverdediger Geraldine Chacón werd opgepakt en in de cel gezet, omdat de regering denkt dat haar stichting zeltjes probeert te winnen voor anti-overheidsgroeperingen. Ze kwam voorwaardelijk vrij, maar Amnesty



voert actie om de overheid ertoe te bewegen om haar onvoorwaardelijk vrij te spreken. 'Ik heb zelf actie gevoerd voor Write for Rights-cases,' zegt Geraldine. 'Ik had nooit kunnen denken dat er voor mij actie gevoerd zou worden. Woorden schieten tekort om Amnesty te bedanken voor alles wat ze voor me hebben gedaan.'

Marielle Franco was een populaire politica uit een favela en kwam op voor mensenrechten in haar land. Zij zette zich onvermoeibaar in voor de rechten van armen, de Afro-Braziliaanse jeugd, vrou-

wen en LHBTI's. Meer dan een half miljoen mensen wereldwijd ondertekenden een petitie die gericht was aan de Braziliaanse overheid, met de oproep:

Berecht de daders van de moord en bescherm mensenrechtenverdedigers.

In maart 2019 zijn twee verdachten aangehouden. Amnesty blijft de zaak nauwlettend volgen.

Wilt u ook **bijdragen met een brief**, houdt u de mededelingen tijdens de dienst in de gaten of kijk op:

<https://www.amnesty.nl/write-for-rights->

[2018/over-write-for-rights](#)

Naast de brieven werken Ekklesia en Amnesty-Leiden samen met een verkoopkraam een of twee keer per jaar.

Op korte termijn gaan beide organisaties een 'mensenrechten dialoog' organiseren. (2019)

Financiële bijdragen graag op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. Amnesty. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.



Wie zijn wij?

Stichting 'SAVIE' (Students Abroad Volunteering In Eastern Europe, voorheen Stichting 'Wij Helpen Daar') is een door studenten opgerichte organisatie, die zich inzet voor minderbedeelden in Oost-Europa. Hoewel het gewapend conflict in dit gebied al enige tijd voorbij is, is de situatie nog verre van ideaal. Vooral op het terrein van het maatschappelijk welzijn moet er nog veel werk worden verricht!

Wij dragen hieraan bij door middel van de organisatie van vijf projecten. Bij deze projecten staat persoonlijke aandacht voor ouderen, kinderen en gehandicapten centraal.

www.stichtingsavie.org

SAVIE - Oost-Europa (voorheen: 'Wij helpen daar')

Wat doet SAVIE?

Wij bieden persoonlijke hulp en materiële steun bij de volgende projecten.

1. Verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen in: Stamnica (Servië). Het **project Stamnica** biedt hulp aan een tehuis voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte mensen. Stamnica is een klein bergdorpje in het noordoosten van Servië. Daar is het tehuis 'Nikola Sumenkovic' te vinden; het verblijf van ongeveer 400 geestelijk en lichamelijk beperkte kinderen en volwassenen.
2. Romakinderen in Veliko Gradiste (Servië). Het **project Veliko Gradiste** biedt hulp aan kinderen in een Roma-dorpje in het Servische stadje Veliko

Gradiste aan de Donau.

Sommige gezinnen wonen met soms wel zeven kinderen in 'huizen' die alleen bestaan uit een paar muren. De voorzieningen die voor ons vanzelfsprekend lijken, zoals een badkamer en een toilet, blijken bij deze gezinnen maar al te vaak te ontbreken. Daarnaast hebben de kinderen in de zomervakantie erg weinig te doen. Behalve het gebrek aan geld, is er ook een groot gebrek aan aandacht voor de kinderen. De kinderen komen uit grote gezinnen met weinig geld en zijn erg op zichzelf aangewezen. Oudere broers, maar voornamelijk zussen passen op hun jongere broertjes en zusjes.

3. Arme gezinnen in Sarajevo (Bosnië): In Sarajevo is een afdeling van SOS Kin-



derdorpen gevestigd. Een van de projecten van SOS Kinderdorpen die doorgang vindt in de zomer houdt zich bezig met de kinderen en gezinnen die in diepe armoede leven, het zogenoemde **Family Strengthening Project**.

In de eerste week draaien we een kamp

voor de kinderen op kosten van SAVIE, in de tweede week organiseren we activiteiten in het centrum van SOS Kinderdorpen met een vrije inloop, dus ook voor andere kinderen uit de buurt!

4. Belgrado: in 2019 is het nieuwe **project Belgrado** als pilot van start gegaan. Dit project staat in het teken van een psychotherapeutisch kamp, in samenwerking met de organisatie “Tale about Fairy”. Het tweeweekse kamp in Katai is speciaal voor eenoudergezinnen met een moeilijke of armoedige achtergrond. In beide weken komt er een andere groep, die in totaal uit zo’n tien ouders en tien kinderen bestaat. We organiseren activiteiten voor de kinderen maar ook voor de ouders, wanneer die geen therapieessies volgen.

5. In **Zenica** (Bosnië) is in 2018 een project als pilot uitgevoerd. Er groeien veel Bosnische kinderen op zonder toekomstperspectief, zonder goed onderwijs, in armoede of in gebroken



Het bestuur 2018-2019 voor zijn thuisbasis Rapenburg 100 te Leiden

gezinnen. Sinds enkele jaren is dagcentrum ‘Het Nest’ aanwezig in Zenica. In samenwerking met PAX Kinderhulp organiseren onze vrijwilligers een kinderkamp. Bij dit kamp komen kinderen van verschillende etnische afkomst bij elkaar. De kinderen zijn tussen 6 en 16 jaar oud en leven onder de armoedegrens. De vrijwilligers geven hen extra aandacht. Ook wordt er gezorgd voor schoolspullen en andere benodigde materialen.

Naast deze projecten gedurende de zomervakantie proberen we ook kleinschalige structurele hulp te bieden. In Stannica is voor de verstandelijk ge-

handicapten een muziekkamer gerealiseerd, waarbij de muren zijn versierd met schilderijen en waarbij muziekinstrumenten zijn aangeschaft. Daarnaast werden in 2008 voor alle verstandelijk gehandicapte kinderen in het tehuis in Stannica nieuwe schoenen gekocht en hebben we in 2011 een grote bijdrage geleverd aan de vervanging van het meubilair van de gemeenschappelijke ruimtes. In Veliko Gradiste hebben we in 2014 een extra donatie kunnen doen voor kinderjassen in de koude winter. En in december 2016 zijn drie volle tassen met (kinder-)kleding naar Sarajevo gestuurd!

Bijdragen aan deze projecten?

Je kunt als donateur de SAVIE projecten steunen. Daarmee worden niet alleen de huidige projecten gefinancierd, maar ook een financiële basis gelegd voor de toekomst.

Bijdragen graag op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening o.v.v. SAVIE projecten.

Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.



Wilt u bijdragen aan deze projecten?

U kunt als donateur al onze projecten steunen. Daarmee worden niet alleen de huidige projecten gefinancierd, maar wordt ook een financiële basis gelegd voor de toekomst.

Bijdragen graag op bankrekeningnummer NL42 INGB 0003 3133 66 t.n.v. *Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening* o.v.v. het betreffende project. Al uw bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.



Uitgave

*Stichting Diaconaal Fonds
Hulpverlening Leidse Studenten
Ekklesia*

Rapenburg 100
2311 CA Leiden
071-5134 558

info@ekkesialeiden.nl
www.ekkesialeiden.nl